

Cruise verslag:
van dag tot dag: Syracuse — Liparische eilanden

1e dag: Aankomst luchthaven Catania

Na de aankomst op de moderne luchthaven van Catania, waar u door onze zeer aardige taxi chauffeur Daniele Rubino wordt afgehaald, wordt u per transfer (70 km – 45 min) naar Syracuse gebracht terwijl u ondertussen geniet van het mooie eiland Sicilië. Deze stad staat op de werelderfgoedlijst van Unesco.

Daar aangekomen ligt uw schip voor anker, oftewel aan de kade van Syracuse of in de beschutte baai Porto Grande. Allereerst zullen we de bagage afgeven en dan hebt u rustig even de tijd om de kronkelende steegjes van de oude stad Ortigia te verkennen. (kathedraal, de bron van Arethusa).

Om 18.00 uur schepen we in, de kapitein en zijn bemanning heten u welkom en u treft hier de overige passa-giers. Daarna kunt u uw spullen uitpakken om vervolgens aan dek van een heerlijk welkomst diner te genieten.



2e dag: Syracuse – Aci Trezza

Na het ontbijt gebruiken we de tijd om in „Parco Archeologico della Neapoli“ het wereldberoemde Griekse en Romeinse theater, de paardenrenbaan of het beroemde „Orecchio di Dionisio“ te bezichtigen.

Voor de lunch keren we terug aan boord van het schip waarna we het anker lichten en langs het fort van Maniace naar de open zee varen. Daar zullen we dan kort voor anker gaan om liefhebbers de mogelijkheid te geven om te zwemmen tussen de golven in de open zee, voor veel gasten een geheel nieuwe ervaring. De zeilen worden gehesen en een krachtige westenwind drijft het schip met 8 knopen naar het noorden in de richting van de Etna, waarvan de top van deze berg tot in de wolken reikt. Langzaam zien we dan de hoofdstad Catania dichterbij komen, waar ook de aankomende vliegtuigen over de zee een mooi gezicht is. Na ongeveer 5 uur zeilen bereiken we Aci Trezza, de kust van de Cyclopen, met al z'n mythen en legenden. Hier zien we het gestolde gesteente van de Etna als kleine eilandjes uit de zee omhoog rijzen. Naar oudheidkundig zeggen waren dit vermoedelijk de stenen die de geblindeerde Polyphemus naar het hoofd van Odysseus gooide.



3e dag: Excursie naar de Etna, Taormina en Castelmona

Vandaag ontbijten we wat vroeger, zodat we de ochtenduren kunnen gebruiken voor een excursie naar de Etna (ca 30 per persoon). Aan de voet van de 2000 m hoge pas nemen we de kabelbaan waar we een indrukwekkende tocht door het gestolde lava gesteente maken. Zo zien we dat deze grootste vulkaan van Europa twee verschillende kanten heeft, aan de ene kant de door de lava verwoeste huizen en aan de andere kant de rijke vegetatie. Soms kan men tot net onder de top van de 3200 m te komen, maar vaak is het ook bewolkt, waardoor het er erg koud is.

We dalen weer af naar de Alcántara vallei waar we in een klein lokaal restaurantje van een heerlijke lunch genieten.



4e dag: De Straat van Messina

Aangezien er een behoorlijke deining is, besluit de kapitein om vandaag te profiteren van de nacht en langzaam richting de Straat van Messina te gaan. Helaas, er is nauwelijks wind, zodat we op de motor langs deze fascinerende kust naar het noorden varen ...

Met zonsopgang kunnen we met eigen ogen zien hoe sterk de stroming is in deze zeestraat tussen Sicilië en Calabrië - plotseling varen we nog maar 4 in plaats van 7 kn ...

Nauwelijks zijn we de zeestraat gepasseerd of er steekt een noordelijke wind op, de zeilen worden gehesen en we vechten tegen de wind in naar het westen richting Lipari. Tegen de avond bereiken we dit belangrijkste eiland van de archipel.

We gaan voor anker direct tegen het betoverende decor van de kathedraal. Na een heerlijke avond wandeling door de oude binnenstad van Lipari, Italië zoals uit een prentenboek, gaan we terug aan boord, waar we de avond aan dek genieten van een heerlijk diner en afsluiten met een paar cocktails van de bar.



5e dag: Lipari/Vulcano

De volgende dag maken we ons klaar voor de Romeinse kloostergang voordat we de oversteek maken naar Vulcano. Op dit eiland, volgens Homerus, de thuisbasis van Aeolus, (de god van de wind), staat een wandeling van ongeveer een uur gepland naar de grootste krater uit ons programma. Vanuit deze nog steeds actieve krater, hebben we een zeer indrukwekkend uitzicht op de eilandengroep met zijn dampende en stinkende fumarolen. (dit zijn spleten in het aardoppervlak, waaruit gas ontsnapt).

's Middags lichten we het anker en zeilen we langs de westkust van Lipari tussen twee rotspartijen door, onder-broken door een speleologie tocht in onze reddingsboten. Daarna zeilen we naar Salina, het tweede grootste eiland van de archipel, met zijn karakteristieke vulkanische uitstulpingen. In een excursie aan wal genieten we van de culinaire specialiteit van het eiland, de bekende kappertjes en de zoete Malvasia wijn.

Vandaag eten we in een goed lokaal restaurant, met natuurlijk de bekende kappertjes, en gunnen we de kok een heerlijk avondje vrij.

6e dag: Salina en Stromboli

's Morgens gaan we bij het eiland Salina van boord. De liefhebbers huren scooters om dit droomeiland te ont-dekken, de andere groep gaat met de bus naar het kleine plaatsje Leni, om van daaruit een wandeling te maken naar twee uitgestorven vulkanen (max. 3 uur, de weg omhoog is best vermoeiend maar daarvoor wordt men dan ook beloond met een uitzicht op wel 7 eilanden). De overige gasten brengen de dag door op het pikzwarte zandstrand van Rinella. Aan het eind van de middag is iedereen weer aan boord en zeilen we richting Stromboli, waar we na ongeveer 4 uur de avond in zeilen. Tijdens het zeilen kunnen we steeds weer de roodgloeiende vulkaanuitbarstingen bewonderen.

Een verder hoogtepunt van de reis is het 'vulkaan' diner aan boord, aan de voet van de Stromboli,

altijd weer onderbroken door alle ‚aaahs‘ en ‚ooohs‘ , van de gasten als er opeens weer een kleine uitbarsting te zien is. Men voelt zich wel heel speciaal tijdens dit oergeweld van de aarde dat zich voltrekt vlak voor onze ogen...

Volgens de kapitein is de zee helaas te ruw zodat men het plonzen van de stenen in het water niet kan horen. We genieten van een ongelooflijke sterrenhemel tot ver na middernacht. Sommige passagiers hebben er voor gekozen om aan dek te slapen ...



7e dag: Stromboli, Straat van Messina, Syracuse

Vandaag gaan we van Stromboli zonder onderweg voor anker te gaan, door naar Sicilië. We varen terug door de Straat van Messina en kunnen ons niet voorstellen dat hier een hangbrug gebouwd gaat worden van 3.3 km breed, er wordt al jaren over gediscussieerd. Nu de wind op komt kunnen we de zeilen hijsen en passeren we de Etna, de top die nog steeds bedekt is door het wolkendek. Veel gasten gebruiken deze zeildag aan boord om een beetje te luieren, te lezen of te slapen. Als we de baai van Syracuse bereiken schemert het al een beetje. Vanavond wordt er tijdens het „Captains Dinner“ afscheid genomen van de bemanning en de gasten.



8e dag: De terugreis

Al vroeg in de ochtend pakken we onze spullen en nemen na het ontbijt afscheid. De taxi wacht en brengt ons terug naar de luchthaven van Catania - tenzij men nog een paar dagen op het eiland Sicilië blijft. Er is namelijk nog zo veel te zien op dit eiland, zoals de barokstad Noto, de op een heuvel gelegen stad Agrigento en de vallei van de Tempels, de beroemde mozaïeken in de Villa del Casale in Piazza Armeria, de ommuurde stad Enna en nog veel, veel meer...

**Zo ongeveer
of totaal anders kunt u
genieten van uw zeilcruise op
een van de schepen.**

